

NIEUWSBRIEF GO-EUR LENTE 2023

Erasmus Academie na ruim 25 jaar opgeheven

[Erasmus Academie](#) is per 1 januari 2023 helemaal gestopt, nieuwe opleidingen worden niet meer aangeboden, bestaande afgerond. Het instituut bood sinds 1996 onder andere masterclasses, trainingen en webinars aan op academisch niveau. En tot vorig jaar Hoger Onderwijs voor Ouderen (Hovo-Rotterdam). Het einde van de Erasmus Academie werd ingeluid door de coronapandemie. Daardoor stopte het fysieke onderwijs en werd ten dele online voortgezet. Dat leidde tot forse verliezen en ook daarna werden de vooruitzichten niet beter. Daarop besloot de directie van de EUR Holding (de koepel van EUR-gerelateerde bedrijven) alle activiteiten van de Academie per 1 januari 2023 te stoppen. Overigens worden de Hovo-programma's in Rotterdam voortgezet vanuit HOVO-Utrecht (<https://www.hovoutrecht.nl/rotterdam/>)

Megakunst in het Sandersgebouw



(Op de voorgrond: Nelly Voogd & Ronald de Groot)

De wanden op de begane grond van het L-gebouw (Sanders) zijn sinds begin april 'behangen' met drie megaproducties van de Haagse kunstenares [Hanna de Haan](#). De objecten-op-hout verbeelden de bedrijvigheid in de Rotterdamse haven.

Overleden

Op 14 december 2022 overleed op 83-jarige leeftijd prof.mr.drs. Henri Ophof. Hij was in de jaren '90 hoogleraar burgerlijk en handelsrecht aan de EUR en deskundige op het gebied van ondernemings- en faillissementsrecht. Hij was ook een tijdlang vice-decaan van de Rechtenfaculteit. Ophof werkte tevens als advocaat bij Nauta Dutilh en was curator van het OGEM concern.

Op 20 januari 2023 is overleden prof.drs. Wout Siddré. Hij was lector, resp hoogleraar aan de NEH/EUR op gebied van staathuishoudkunde, specialisatie arbeidsmarkt en sociale zekerheid. In de jaren '80 was hij decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen. Siddré was o.m. voorzitter van de universitaire lustrumcommissie EUR-75 (1988). Hij is 88 jaar geworden.



(In het midden prof. Henk Visser)

Op 25 maart jl overleed op 92-jarige leeftijd prof.dr. H.K.A. Visser, emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde aan de EUR/Erasmus MC. Hij was de eerste hoogleraar op dit gebied aan de in 1965 opgerichte Medische Faculteit Rotterdam en werd tevens benoemd tot geneesheer-directeur van het Sophia Kinderziekenhuis. Tussen 1986 en 1990 was hij decaan van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Visser wordt beschouwd als de nestor van de moderne academische kinderziekenhuizen. Zijn concepten zijn toegepast in de bouw en organisatie van het nieuwe kinderziekenhuis naast Dijkzigt, kort voor zijn emeritaat. Hij was erelid van de [Gezondheidsraad](#). Daar leest u een kort bericht over zijn overlijden. Een uitgebreid In Memoriam namens zijn opvolgers bij de afdeling Kindergeneeskunde verscheen op het intranet van Erasmus MC en is bij de redactie van deze nieuwsbrief verkrijgbaar.

#FEYEUR huh???

U wist het vast niet, sinds enkele jaren bestaat er een formele samenwerking tussen profclub Feyenoord en de EUR - in het bijzonder met de Faculteit der Sociale Wetenschappen (ESSB). De afgelopen vier jaar deden Masterstudenten van de opleidingen Psychologie en Pedagogiek al stage-onderzoek bij de Club, de overeenkomst is nu met drie jaar verlengd. De studenten meten de impact en effectiviteit van Feyenoord op de Rotterdamse samenleving: wat draagt het maatschappelijk programma van de Club bij (zoals stimuleren van bewegen en sportbeoefening en gezondere lifestyle) - met name bij kinderen en jongeren in kwetsbare groepen. Feyenoordmanager Maatschappelijke Zaken: *"Het afgelopen traject heeft mooie scripties en onderzoeken opgeleverd. We hopen de komende drie jaar dus op een goed vervolg."* Ook prof. dr. Katinka Dijkstra is blij met de verlengde samenwerking. *"We zijn zeer verheugd met een verdere samenwerking met Feyenoord. Het geeft studenten de kans de theorie met de praktijk te verbinden"*.

Zie ook de [officiële website](#) van Feyenoord.

Persoonlijk portret Ko Colijn in De Volkskrant

In februari stond een mooi, persoonlijk interview met Ko Colijn in de Volkskrant-rubriek 'Sterveling' van zingevingsauteur Fokke Obbema. Niet zo dramatisch eerder empathisch en doordacht. De leidraad in zijn leven: plichtsbesef, vertrouwen in de goedheid van de mens, bijdragen aan een veilige wereld - in zijn geval door de

overdracht van kennis. Via de universiteit, via Clingendael. Een leven vol voorspoed maar zeker ook tegenspoed.



Belangstelling? Stuur een mailtje naar de redactie van deze Nieuwsbrief en u krijgt het integrale artikel digitaal toegezonden. Foto: Stephan Vanfleteren.

Nogmaals RUR-50

In de wintereditie memoreerden we het al: 1 februari 1973 is formeel de oprichtingsdatum van onze universiteit, de Rijksuniversiteit Rotterdam (RUR) – nu vijftig jaar geleden dus; tijd voor een feestje of toch niet???

[Erasmus Magazine](#) legt uit waarom dit niet wordt gevierd en in het najaar wel de 110^e verjaardag, met een lustrumprogramma dat begint met de feestelijke Opening van het Academisch Jaar op maandag 4 september in de Laurenskerk! (Alvast noteren)

In het artikel wordt nog eens de moeizame fusie - onder druk van Den Haag - tussen NEH en MFR (Medische Faculteit Rotterdam) beschreven; en ook wie met de naam Erasmus Universiteit op de proppen kwam ... niet uit de koker van wetenschappers.



Fotobijlschrift: het laatste MFR-bestuur o.l.v. Vlugter samen met het nieuwe instellingsbestuur. Zittend; Kerkhof, Moll, burgemeester Thomassen, Vlugter, Thissen, Lamberts. Staande; Beets, de Vos, van der Molen, Gerbrandy, van Osch, Liem, Hoetink, Valkenburg. Tiong Liem bood deze foto aan.

Campus Woudestein alweer bezet, Erasmus geblinddoekt



Begin februari bezetten zo'n 60 studenten en medewerkers op initiatief van OccupyEUR de hal voor de Aula (Erasmusgebouw), uit protest tegen de banden die de universiteit (nog steeds) heeft met de fossiele industrie – in weerwil van het gepredikte groene, duurzame beleid van de universiteit.

Een kleine groep overnachtte in tenten; de bezetters vertrokken de volgende dag na 32 uur actie onder het toezicht van de politie die niet hoefde in te grijpen. Onder het motto: “*wij komen terug!*”

Na de presentatie van het alarmerend IPCC-rapport over de snelle opwarming van de aarde blinddoekten klimaativisten van Scientist Rebellion standbeelden van o.m. Erasmus (foto), Spinoza en Rembrandt. “*Als onze wereldleiders ooit een standbeeld hopen te verdienen dan moeten ze het roer nu radicaal omgooien en doen wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit te stoppen. Ze moeten niet wegkijken!*”

De Afrikaanderwijk, symbool van migratie en spanningen

50 jaar geleden kwam Rotterdam internationaal in het nieuws vanwege (rassen)rellen in de Afrikaanderwijk. Een goed moment om de Rotterdammer bewust te maken van hoe migratie de stad vormt en gevormd heeft. In het boek *‘De echte Rotterdammer komt van buiten’* nemen Paul van de Laar en Peter Scholten de lezer mee via verhalen van Rotterdammers en gebouwen, de migratie-skyline, door de geschiedenis van Rotterdam als migratiestad, van 1600 tot nu. Lees [hier](#) verder of [luister naar het interview](#) in Studio Erasmus met beide auteurs.

“*De Essalam en Mevlana moskee zijn net zulke iconen van het moderne Rotterdam als de markthal en de Erasmusbrug.*” (Peter Schouten). “*Rotterdam heeft een overtuigend verhaal als de haven- en moderne stad. Het is vreemd dat deze stad niet in staat is om een sterk verhaal over Rotterdam als migratiestad neer te zetten.*” (Paul van de Laar)

In 1994 begon Koninginnedag op het Afrikaanderplein, de EUR was daar vertegenwoordigd met vele sportieve studenten; het bezoek van Koningin Beatrix verliep overigens niet helemaal op rolletjes... En op Koningsdag 2023 wandelt haar zoon vanaf hetzelfde plein richting noord...

Aardbevingen in Turkije en Syrië worden ook op de universiteit gevoeld

De zware aardbevingen midden februari laten vele Turkse en Nederlandse studenten van Turkse afkomst niet onberoerd, integendeel. Sommigen zijn familie en vrienden verloren. Studentenvereniging Mozaïk organiseerde een walk-in en inzamelingsacties.



Fundraising voor de slachtoffers

Co-assistenten van Erasmus MC alsmede een huisarts - allen van Turkse komaf - vlogen naar Turkije om een veldkliniek op te zetten op de campus van de universiteit van Adiyaman, waar veel slachtoffers zijn gevallen.

Bekende havenprofessor neemt afscheid: Harry Geerlings

Hij was al sinds 1988 verbonden aan het Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde (Sociale Faculteit) en vanaf 2011 als hoogleraar 'Governance van duurzame mobiliteit' en als zodanig een van de SmartPort-professoren. Zijn afscheidscollege op 10 februari had de veelzeggende titel '*Een haven geeft altijd gedoe*' - zoals uit zijn vele columns in Nieuwsblad Transport ook wel was gebleken.



Geerlings' voornaamste boodschap: de Rotterdamse haven moet aan de slag met de transitie om leidend te blijven, de haven moet vergroenen anders missen ze - letterlijk - de boten...Merkwaardig toch dat die Rotterdamse daadkracht die de haven groot heeft gemaakt het nu laat afweten. Waar is die gemeenschappelijke drive gebleven.

De NRC-abonnee leest dat terug in het *artikel* '*Vergroent de Rotterdamse haven wel echt*' (23 maart) of anders in het interview met [Erasmus Magazine](#). U kunt het afscheidscollege [hier](#) integraal terugzien, voorafgegaan door rector magnificus die

uitlegt waarom prof. Geerlings prototype is van positief maatschappelijke impact-denken aan de EUR.

Primeur: Skadivrouwen winnen koningsnummer op de Varsity

Wat de mannen van Skadi al negen keer is gelukt (voor het laatst in 2015), blijkt nu ook weggelegd voor de Dames Vier van de Rotterdams studentenroeivereniging: het winnen van de Oude Vier tijdens de 139^e Varsity van 4 april jl op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten.



Ondanks pogingen daartoe van (mannelijke) Skadianen zijn de dames na hun winst niet te water geraakt, aldus voormalig studentendecaan en erelid Myrna Njiokiktjien, die - sinds 'haar' skiff werd gedoopt in 1991 - geen Varsity heeft gemist.

-0-0-0-0-0-

Redactie GO-EUR Nieuwsbrief: Edmond Jaspar, Ger Lugtenberg, Françoise van der Meulen, Jan Schildt, Geert Stevens, Nelly Voogd.

Met dank aan redactie en fotografen van Erasmus Magazine, Tiong Liem, Ronald de Groot, Stephan Vanfleteren, Ronald van den Heerik, Fred Balvert. We konden niet alle fotografen traceren.
